

Kamperen midden in de winter wint aan populariteit

KOUKLEUMEN IN DE CAMPER?

Corona mag ons weliswaar dwingen in eigen land te blijven en de winter staat voor de deur, maar dat hoeft een vakantie niet in de weg te staan. Lang leve winterkamperen! Met een luxe camper is er van afzien geen sprake, van een mooie beleving des te meer.

door Sigrid Stamkot

Dat is nog eens een warm welkom! Eigenaresse Janny Dekens staat met zelfgebakken cake op een boerenbontdoek klaar wanneer ik met mijn grote camper het terrein van kampeerplaats Vechtdal in Nieuwleusen op hobbel. Manlief Luit Dekens stookt ondertussen de hottub: vier van de in totaal twaalf camperplaatsen in het weiland kennen die luxe.

De camper eenmaal op zijn plaats en in de elektriciteit gestoken, gaat de vuurkorf aan. Want hoewel de temperatuur voor de tijd van het jaar zacht

is, is alle extra warmte gewens ook die van het straalkachelkje in de camper. Twee van de vier stoeltjes uit de garage die de camper heeft, worden uitgeklappt, de dop gaat van de wijnfles: het leven is goed. Helemaal wanneer het tweede glas rode wijn in de inmiddels 38 graden aantikkende hottub wordt genuttigd. Winterkamperen is zo gek nog niet!

Dat merken steeds meer kampeers. Corona kent veel nadelen, maar

het voordeel is dat we ons eigen land ontdekken en daartoe ook dit soort mogelijkheden aangrijpen. Immers ruimte genoeg, ook in de hier brandschone sanitaire voorzieningen die open mogen blijven.

Mijn camper is voorzien van een verrassend grote douche met toilet. De twee Volkswagenbusjes met uitklapdak van mijn buurvrouwen die hun vriendinnenjubileum vieren, hebben die luxe niet. Wel mogen ook zij gebruikmaken van de Finse sauna die verscholen op het terrein staat.

Eerder die dag heb ik De Bul opgehaald: mijn camper die eigenaar Gerrie van Wely via het deelplatform Goboony verhuurt.

De dag ervoor heb ik me via twee uitgebreide instructiefilmpjes al kunnen voorbereiden, al loopt de eigenaar alle punten nog eens na wanneer ik de vierwieler kom ophalen. De Bul doet zijn naam eer aan. Best een geval om de weg mee op te gaan, wetende dat de laatste keer dat ik een camper bestuurde, ruim 15 jaar geleden was. Dat was in de bergen van Nieuw-Zeeland, dan moet *immer geradeaus* op de Nederlandse snelweg toch ook lukken?

Al moet je even doorhebben dat de handrem links zit en helemaal naar beneden moet, anders gaan er na een bocht lampjes branden en geluidjes af. Na de

eerste twee wat onwennige bochten is het gevoel daar en kan ik lekker tuffen. Muziekje aan en het

vrouw van de wereld-gevoel is compleet: wat een vrijheid om met alles wat je nodig hebt, op pad te gaan! Ook koken is makkelijk te doen: de camper telt drie ruime kookplaten.

Laddertje

De eerste beproeving van winterkamperen is de nacht: weliswaar niet heel koud, maar voor een koukleum als ondergetekende zakt de temperatuur voldoende om behalve een winterdekbed, wollen deken en geitenwollensokken nog een extra dekbed over me heen te trekken op een van de twee tweepersoonsbedden. 's Nachts tikt de regen gezellig dicht bij mijn hoofd: het bed, te bereiken met uitschuifbaar laddertje, ligt vlak onder het dak.



's Ochtends staat onder de overkapping een mandje met brood klaar. Een voor een worden de deuren van de campers opengeschoven; de helft van de kampeerplekken is bezet. Deels te danken aan de coronacrisis: de burens zouden anders in Spanje hebben gezeten.

Tijd om afscheid te nemen van Janny en Luit die me bijkans als een geadopteerde dochter verzorgden. De volgende camping wacht: landgoed De Barendonk in het Brabantse Beers, op ruim anderhalf uur rijden. Net voor de schemering kom ik aan, toch prettig om met zo'n bakbeest niet in het donker te hoeven rijden.

De Barendonk is geheel anders: groter, omgeven door bossen en weilanden, en een gecertificeerde natuurcamping. Een historische plek: de receptie, het winkeltje met streekproducten en de brandschone faciliteiten zijn gevestigd in een gedeelte van het op een terp gelegen landhuis dat uit 1484 stamt en zijn huidige vorm sinds 1796 kent. Sinds 1996 hebben eigenaren Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen het familiebezit tot recreatiebestemming omgedoopt, naast het melkveebedrijf dat al jaren bestaat. Veel verser krijg je de kaas niet.

Van de 30 plaatsen verdeeld over vier velden is er slechts één bezet. Dat zal de komende weken drukker worden, laat het aantal boekingen zien. In coronatijd weten steeds meer mensen de weg naar de camping te vinden. Bij elke plek kan een gezellig vuurkorfje worden gezet, wat het winterkampeergevoel versterkt.

Outdoor

De winterkampeers zijn anders dan de zomergasten, zo laat ik me vertellen. Althans, op deze camping. Robuuster, meer van de outdoor-activiteiten. Ze draaien hun hand niet om voor slapen in een tentje bij temperaturen onder het vriespunt. Respect, want ik heb makkelijk praten in mijn luxe camper.

Ondertussen roert het thuisfront zich: in mijn eentje op zo'n donkere camping. moet dat nou? Met de gordijnen dicht en de deur op slot had de camper overal kunnen staan en met dank aan alles wat ik bij de hand heb, hoef ik er niet meer uit. De verwarming gaat wederom aan, evenals het meegebrachte waxinelichtje. Muziekje op, laptop bij de hand, de geitenwolensokken weer aan, een eenvoudige maaltijd

vanuit de (gas)oven bereid: dit leven begint me steeds meer te passen. Grappig hoe snel je went aan de dingen die reizen met een camper makkelijk maken.

Voor het rijden: check of alles vaststaat, anders vliegt bij de eerste bocht het servies uit de kast, de dopjes op de afvoer van de gootsteentjes omdat er anders door de beweging een niet al te fijne geur ontstaat en alle deuren (van onder meer garage en watertoevoer) goed op slot omdat ze anders tijdens het rijden spontaan openklappen.

Eenmaal de gordijnen dicht is daar je eigen wereldje, inclusief een blokje bieslookkaas, gekocht in het bij de camping horende winkeltje met lokale producten. Zorg voor voldoende wijnvoorraad of rijd, voordat je het voertuig op de camping stalt, langs een supermarkt, want eenmaal ter plekke komt daar niets meer van. Zelf meegebrachte thee, dan maar. En het thuisfront appen dat ik morgenochtend meteen zal reageren of ik niet de Brabantse bossen ben ingesleurd.

's Ochtends ontwaak ik met de opkomende zon vanuit die bossen. Ook dat is leuk aan de camper: overal ramen zodat je altijd wel aan één kant met een mooi uitzicht wakker wordt. De rijp ligt over de weilanden, de mist geeft een mystiek beeld, weer wat anders dan in de zomer kamperen. Ook hier wacht 's ochtends een bij te boeken mandje met ontbijt, wederom een corona-ontwikkeling. Ook merken de eigenaren dat kampeers weliswaar alles bij zich hebben, maar een ontbijtservice kunnen waarderen zoals hotels die hebben.

De derde en laatste camping wacht, op naar Noordwijk. Camping De Duinpan heeft veel vaste plaatsen voor grote caravans. Op een steenworp afstand van een prachtig duinlandschap en het strand. Twaalf jaar ontvangt deze locatie nu ook bezoekers in de winter. De winterseizoenen worden steeds meer geboekt omdat mensen liever €200 per jaar meer betalen dan voor een stalling. Zo kunnen ze ook in de winter gebruikmaken van hun stek op wielen, ook omdat de winters zachter worden en daarmee aantrekkelijker voor een weekendje weg.

Het is wat manoeuvreren om het zeven meter lange gevaarte tussen de strakgesnoeide hagen te sturen, maar eenmaal op zijn plek word ik 's avonds verwelkomd door een groepje konijntjes dat op de lege plek naast me nieuwsgierig en bijna tam de wacht houdt.

De heldere nacht laat de sterren (en sporadisch overkomende vliegtuigen van Schiphol) duidelijk zien door de dakraampjes van de camper. Zo'n heldere nacht zorgt ook voor een lage temperatuur, zowel buiten als in de camper. Al vroeg in de ochtend zet ik het bijgeleverde elektrische kachelletje op de hoogste stand. Maar een beetje afzien mag wel, nietwaar? Het blijft immers winterkamperen.

Verblijf
op drie
heel
verschillende
campings

Ik trek
een extra
dekbed
over me
heen

Airbnb voor campers

De camper huurden wij via Goboony: een platform, vijf jaar geleden opgericht, waar campereigenaren hun voertuig kunnen verhuren voor periodes dat ze 'm zelf niet gebruiken. Een soort Airbnb met keuze uit meer dan 4000 campers in alle soorten en maten. Dit jaar zijn er via dit platform 50.000 mensen op reis geweest; een verdubbeling van het aantal boekingen en het camperaanbod.

goboony.nl



De eerste meters in de zeven meter lange camper zijn even wennen, daarna rijdt hij als een zonnetje.

FOTO SANDER DE BOKX



**De omgeving
van landgoed
Berendonk
leent zich
goed voor een
wandeling.**

FOTO
SIGRID STAMKOT



Op kampeerplaats Vechtdal zorgen een dampende hottub en brandende vuurkorf voor verwarming.

FOTO FRANS PAALMAN