



6 redenen om te zwichten voor Zwolle

Welkom in Zwolle! Hier wordt het leven gevierd. Binnen de oude stadsmuren ontdek je een indrukwekkend cultureel en culinair aanbod, met talloze festivals, toprestaurants, spraakmakende tentoonstellingen en de mooiste boekhandel van het land. Allemaal te ontdekken tegen het bruisende middeleeuwse decor van Nederlands mooiste Hanzestad.



1. Musea van wereldklasse

Museum de Fundatie bezit en beheert een omvangrijke verzameling beeldende kunst. De collectie en tentoonstellingen zijn te zien op twee locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino (inclusief beeldentuin) en Museum de Fundatie in Zwolle. Vergaap je aan kunst van onder andere Gerard ter Borch, Vincent van Gogh en William Turner en wisselende tijdelijke tentoonstellingen. Vanuit 'de wolk' van het museum, een spectaculaire ovale expositieruimte op het dak, heb je bovendien prachtig uitzicht over de stad. Een andere museale must-see is het Herman Brood Museum. Je kunt er de muziekinstrumenten, foto's en uiteraard prachtige kunstwerken van de Nederlandse rock-'n-roll-legende bewonderen. Ontdek ten slotte ook het splinternieuwe museum ANNO aan de Melkmarkt, dat helemaal in het teken van de cultuurhistorie en kunst van Hanzestad Zwolle staat.

2. Een uniek beeldenpark

Wandelen door een bijzondere beeldentuin? Dat kan bij Landgoed Anningahof. In dit beeldenpark aan de rand van Zwolle kun je lekker dwalen tussen hedendaagse beeldhouwkunst, vijvers, graslanden en wilde bloemen. Naast enkele 'oude' meesters zoals André Volten, Shinkichi Tajiri en Cornelius Rogge vind je er zowel binnen- als buitenbeelden van gevestigde hedendaagse kunstenaars.

3. Imposante middeleeuwse monumenten

De vele middeleeuwse gebouwen en monumenten zijn de trots van Zwolle. Bezoek bijvoorbeeld de Peperbus, hét boegbeeld van de stad. Na 236 traptreden word je beloond met een schitterend uitzicht over de stad. Ook de Sassenpoort is een bezoek waard. Leer alles over het ontstaan van deze middeleeuwse stadspoort en klim via de torentrap naar boven! Het gotische interieur van de Grote of Sint-Michaëlskerk aan de Grote Markt is eveneens een must-see.

4. Inspirerende kunstateliers en galeries

Zwolle telt verschillende toonaangevende galeries. Loop in elk geval even binnen bij Galerie Nende Kunst, IQ Kunstuitleen & Galerie en Het Langhuis.

5. De mooiste boekenwinkel van Nederland

Waanders In De Broeren wordt door velen de mooiste boekhandel van Nederland genoemd. De winkel is gevestigd in de Broerenkerk, een monumentaal kerkgebouw, en combineert een moderne inrichting met de traditionele stijlelementen van de kerk.

6. Culinaire hotspots

Zwolle is rijk aan cultuur en historie. Dat zie je niet alleen terug in de maar liefst 328 monumenten, maar ook in het aanbod aan restaurants. Zo kun je heerlijk eten op de meest bijzondere plekken. Culinaire hotspots zijn onder andere De Librije (met drie Michelinsterren), 't Pestengasthuis, Coperto's en de Kas van Kaat.