

De leukste uitjes in de regio geselecteerd door Marleen Brekelmans van *Bijzonder Plekje*.



## 1. De paden op met koffiestop

Bij Mantinge ligt een stukje Drentse wildernis: het Mantingerzand. Een verrassend stukje Drenthe. Op de zandvlaktes heb je het gevoel in Afrika te zijn. Een stuk verderop is het net of je in de moerassen van de Braziliaanse Pantanal bent. Kies hier voor de gevarieerde rondwandeling van 9 km, niet voor niets geliefd bij buurtbewoners. Hij brengt je over zandverstuivingen, langs heidevelden, jeneverbessen, vennen, eeuwenoude bomen en bijzonder bos. Grenzend aan dit bijzondere landschap ligt de natuurcamping Voscheheugte. Het heeft een schattig eethuis. Het interieur past mooi bij de omgeving: schilderijtjes met droogbloemen, afbeeldingen van vogels en bladeren, veel tinten groen en een verzameling hertengeweiën aan de muur. De open haard, omringd door comfortabele fauteuils uit grootmoeders tijd, heeft een grote aantrekkingskracht op bezoekers. Het is de perfecte plek om op te warmen na een winterse wandeling.

**Meer informatie:** [Mantingerzand rondwandeling natuurmonumenten.nl](https://www.natuurmonumenten.nl) en [voscheheugte.nl](https://www.voscheheugte.nl)



## 2. Dineren tussen de wijngaarden

Staat dineren tussen de wijngaarden op jouw bucketlist? Bij Restaurant Vinck in het Overijsselse Geesteren kun je deze wens afvinken. En nog veel meer dan dat. 'Vinck' laat je smaakpapillen tintelen met culinaire gerechten en met verrassende wijn-spijscombinaties. Met de opening van het restaurant aan de Vinckenweg, met proeflokaal, wijnmakerij en een nieuw aangeplante wijngaard, realiseerden eigenaren Rob, Jeroen en Robert één van hun dromen. Met lokaal eten op je bord en duurzame wijn uit eigen makerij in je glas beleef je Twente met al je zintuigen. Hier proef je wijn, gecombineerd met bijpassende 'mondvermaakjes'. Hier zijn kok en wijnboer één.

**Meer informatie:** [restaurantvinck.nl](https://www.restaurantvinck.nl)



De beste ijskunstenaars ter wereld zetten tijdens het Nederlands IJsbeelden Festival hun beste beentje voor. Van 17 december tot en met 5 maart worden de IJsselhallen in Zwolle omgetoverd tot IJshallen. In een grote vrieshal gaan de kunstenaars aan de slag met maar liefst 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Het thema van het IJsbeelden Festival is dit jaar *What a wonderful world*. Dit unieke winterevenement is leuk voor jong en oud; er wacht een wereld vol magie met beelden tot een hoogte van wel 6 meter! Heb je tijd over na je bezoek aan de wondere wereld van ijs en sneeuw, wandel dan op je gemak naar het centrum van Hanzestad Zwolle voor een stadswandeling, een bezoek aan de horeca of neem een kijkje in een bijzondere boekwinkel in de 15de eeuwse Broerenkerk.

**Voor meer informatie:** [ijsbeelden.nl](https://www.ijsbeelden.nl)





#### 4. Winterkamperen met wildernis-spa

Avontuurlijk aangelegd? Ga winterkamperen bij Oetdoor in de Achterhoek, dat van 30 december tot en met 5 maart is omgebouwd tot Winter Camp. Oetdoor is er voor iedereen die op zoek is naar een bijzondere beleving. Een laagdrempelig avontuur waarbij samenzijn, genieten van het buitenleven en Scandinavië centraal staan. En dat is echt niet alleen maar afzien in de winter! Kom logeren met je eigen kampeermiddel of in een van de Scandinavische stuga's (houten huisjes), boshuisjes of Bell-tenten. Er zijn vuurschalen te leen, je kunt je opwarmen bij een kampvuur of in de huiskamer. Oetdoor is een heerlijke plek om 'd'r oet' te gaan. Reserveer de wildernis-spa, ga samen in de op-hout-gestookte hottub en geniet met een glaasje Achterhoekse bubbels van de winterse sterrenhemel.

**Meer informatie:** [oetdoor.nl](http://oetdoor.nl)

#### 6. Art in de Achterhoek

Een dagje slecht weer deze winter? Rijd dan de Silo Art Tour in de Achterhoek, een kleurrijke kunstroute waarbij verhalen uit de streek tot leven komen in de vorm van enorme kunstwerken. Schuren, silo's en andere agrarische gebouwen vormen de basis van de metershoge schilderijen op tien verschillende locaties. De 'lelijke' gebouwen veranderden in kunstobjecten, allemaal met een link naar de agrarische sector. Het is een initiatief van Suzanne Reusink die tijdens een reis naar Australië geïnspireerd raakte. Samen met Stichting Pak An; Achterhoek Toerisme en Cultuur Oost is het idee uitgewerkt met onderwerpen als natuur en landschap, agro en food, naoberschap, ambacht en traditie. Een autoroute van 155 km brengt je langs alle locaties: van Winterswijk, Groenlo, Hengelo, Beltrum, Sinderen en Lochem tot Doetinchem, Azewijn, Aalten en Doesburg.

**Meer informatie:** [siloarttourachterhoek.nl](http://siloarttourachterhoek.nl)



#### 5. Logeren in een houten lodge

In het buitengebied van het Drentse Ruinerwold staan in een weiland stoere houten vakantiehuizen: Acker Lodges. Hier bestaat het leven uit rust, ruimte en een weids uitzicht dat nooit verveelt. Natuurliefhebber, fanatiek fietser, wandelaar of mountainbiker? Reserveer zo'n houten lodge voor een weekendje weg of vakantie. De houten vakantiehuizen op palen zijn geschikt voor vier personen. Er staan in totaal slechts zes huisjes die ook met een groep te reserveren zijn. Dan krijg je de gezamenlijke groepsruimte erbij. Ideaal voor een weekendje weg met vrienden en/of je familie, met de fietsclub of je wandelvrienden.

**Meer informatie:** [acker-lodges.nl](http://acker-lodges.nl)

Marleen van Bijzonder Plekje:  
 “Niets fijner dan opwarmen aan een kampvuurtje na een frisse winterwandeling”

