



TEKST LIZA KARSEMEIJER FOTOGRAFIE SASCHA SCHALKWIJK

‘Echt leuk voor fietsfanaten’

Je fietst iedere keer door een andere stad en slaapt 's avonds gewoon in hetzelfde bed. Je hoeft verder nergens aan te denken. Rieki Drost van rederij River Cruises vertelt wat er zo leuk is aan hun fiets- en vaar-cruises.

‘Mijn partner en ik zijn de cruise wereld ingerold: we hadden een uitzendbureau voor personeel op passagiersschepen en vonden dat zo leuk dat we langzaam onze eigen vloot zijn gaan opbouwen. We zijn nu bezig met ons zesde schip. De laatste jaren hebben we ons gespecialiseerd in fiets-vaarvakanties in Nederlandse binnenwateren, bijvoorbeeld langs de Hanzesteden, maar ook door het rivierenland van de Betuwe en Biesbosch. Tijdens die reizen ontmoeten we sportieve en gezellige mensen van alle leeftijden. Dat zorgt voor een leuke sfeer. Aan het einde van zo'n week zijn er vaak vriendschappen ontstaan.

Toen we nog maar één schip hadden voer ik zelf mee en regelde ik alles aan boord. Nu onze vloot is uitgebreid bezoek ik wekelijks alle schepen. Er komt veel bij kijken: je moet het zien als een drijvend hotel. Ik vind het belangrijk dat het team aan boord constant bezig is de gasten een onvergetelijke tijd te geven. Daarom organiseren we leuke thema-avonden met livemuziek en activiteiten aan wal, zoals een stadswandeling onder leiding van een gids. Onze gasten hoor ik vaak verbaasd zeggen: “Dankzij deze cruise ben ik op plekken geweest waar ik anders nooit zou komen”. Ons land heeft zoveel moois te bieden, daarom zijn dit soort vakanties ook zo leuk voor Nederlandse fietsfanaten. Persoonlijk vind ik de Hanzeroute prachtig, die is heel afwisselend: je fietst door charmante dorpen, uitgestrekte heidegebieden en weidse polderlandschappen.’